

# The Mission



*Help mee de cirkel van armoede te doorbreken.*

*steun The Mission!*

Onderwijs in  
Kenia

Nr. 8 - Najaar 2014

## Reisverslag Kenia reis

“Well educated children are the future of Africa”

Zaterdag 15 november landden wij op Schiphol en daarmee kwam de indrukwekkende reis naar Tiwi, Kenia, ten einde.

De reis heeft een enorme impact gehad op het gezelschap wat mee was. De contrasten die elkaar in rap tempo afwisselden waren enorm. De situatie daar, omstandigheden waar mensen in leven en de vele vragen die op je afkomen waarbij de mensen hun hoop op ons richten, waren indrukwekkend. Met name de ontmoetingen en gesprekken met de mensen daar waren heel intensief maar ook zo bemoedigend voor hen en voor ons.

Kenia is een mooi land wat betreft de natuur en de mensen. Wij zijn op bezoek geweest bij het project van



Stichting the Mission, namelijk de school die gebouwd wordt in Tiwi/New Mab River. Dit jaar stond in het teken van de bouw van de keuken en de eetzaal, die daar heel erg gewenst waren. Wij hebben nu weer met eigen ogen gezien hoe primitief er tot nu toe gekookt wordt en dat de kinderen met elkaar op de grond zitten en zo eten. Het was daarom natuurlijk een enorm feest om de keuken “ceremonieel” te openen! Hij is nog niet

helemaal af, maar het dak zit er op en het is een prachtige ruimte, die nu nog verder afgewerkt wordt. Het hele dorp was aanwezig, inclusief alle “Chiefs”, pastors en ouders van de kinderen op de school. Dit is voor het hele dorp een belangrijke ontwikkeling, hier zullen vast nog velen gebruik van gaan maken. Ook een bemoediging om te zien dat er dingen echt veranderen en alles niet hoeft te blijven zoals het is.

Heel veel dank namens alle mensen daar aan de gulle gevers, sponsors en Stichting De Wilde Ganzen, die dit met elkaar mogelijk hebben gemaakt. Hun dank is zeer uitbundig groot.



# The Mission



*Help mee de cirkel van armoede te doorbreken.*

*steun The Mission!*

Onderwijs in  
Kenia



**Uiteindelijk gaat het om de kinderen!!** die gaan we nog in de spotlight zetten'

Wat een toppers zijn dat, een voor een, bijzondere kinderen met dromen voor de toekomst. Daar werken ze keihard en zeer gedisciplineerd voor. Ze zijn zo blij dat ze op school zitten, kansen krijgen en op deze manier al werken aan hun droom.

Dit jaar nog gaan we beginnen met de bouw van het zesde lokaal en daarom zijn we op zoek naar sponsors voor een aantal van deze zeer gemotiveerde en enthousiaste, maar kansarme kinderen.

Ook jij kunt het verschil maken, door middel van sponsoring van een kind voor 25 euro per maand. Voor jongeren tot 30 jaar, hebben we zelfs een sponsoring-light variant voor 15 euro per maand (de stichting betaalt mee, omdat het zo leuk is om mee te doen), Hoe meer sponsors, hoe meer kinderen een toekomst hebben, als ze alleen al de basisschool doorlopen

zijn hun kansen zoveel groter. Voor ons is het zo zinvol om op zo'n manier met een kind in een ander werelddeel verbonden te zijn.

Dit is een stichting waar elke euro ook echt op de plek terecht komt waar deze voor bedoeld is. Zo kunnen we met elkaar deze school laten groeien en voor heel veel kinderen het verschil maken.

GIVING IS LOVE IN ACTION

Heel veel dank voor alle support in het afgelopen jaar. Als u nog overweegt een eenmalige eindejaar gift te geven, zijn die natuurlijk ook altijd heel welkom. Dit wordt gebruikt voor de verdere bouw van de school, en waar nodig nog kinderen te ondersteunen die geen sponsor hebben.

Graag wensen wij u alvast een goede jaarwisseling en een mooi 2015 !



Als je ook een kind wilt sponsoren of heb je vragen, stuur een mail naar [info@stichtingthemission.nl](mailto:info@stichtingthemission.nl) dan nemen wij contact met je op.

**Doen!! Dit zou nog een van de beste keuzes van dit jaar zijn. Je helpt heel concreet en heel direct.**

Hartelijke groet, namens het bestuur van Stichting the Mission,

Andre Heijstek (secretaris)  
Ad van der Schoot (penningmeester)  
Helene de Soeten (voorzitter)